

Συνέντευξη στο Χρήστο Βούζα για την εφημερίδα «Αξία»

Και οι δύο αρχηγοί κάνουν λόγο για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων: Τι διαφορετικό, λοιπόν, πρεσβεύουν;

Η Νέα Δημοκρατία ονομάζει μεταρρυθμίσεις τις γραφειοκρατικές διευθετήσεις και την πώληση μεριδίων του δημόσιου τομέα. Πουθενά και σε κανέναν τομέα δεν είχε μία συνεκτική στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Δεν ήξερε ποια είναι η κίνηση άλφα, η κίνηση βήτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι «μεταρρυθμίσεις» στην ανώτατη εκπαίδευση που οδήγησαν σε ένα υστερικό ανακάτεμα χωρίς κανένα τελικό αποτέλεσμα. Η δική μας στρατηγική μεταρρυθμίσεων έχει ένα τελικό κριτήριο αξιολόγησης: τα μετρήσιμα αποτελέσματα για τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις επιλογές και τα τελικά αποτελέσματα, πρώτα για τους οικονομικά και κοινωνικά αδύναμους και τα μεσαία στρώματα.

Υπάρχουν διαφορές στα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων;

Στο δημοσιονομικό πεδίο είναι προφανής η διαφορά στις πηγές των εσόδων και στην κατανομή των πόρων. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αναγκαίο κακό και οδηγεί στην υποχρηματοδότηση και την εγκατάλειψη ακόμη και τομείς όπου αποτυγχάνουν οι αγορές όπως είναι η Παιδεία και η Υγεία. Το ΠΑΣΟΚ ξεκινώντας από την αρχή «πρώτα οι πολίτες – φορολογούμενοι, πολίτες καταναλωτές δημοσίων υπηρεσιών» εισάγει μία θεμελιώδη καινοτομία στον τρόπο διακυβέρνησης, τη Νέα Δημόσια Διαχείριση με την οποία συνδέει τη χρηματοδότηση με τα τελικά αποτελέσματα σε χώρους δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης, εισάγει στάνταρντ ποιότητας και έναν «ανταγωνισμό» ποιότητας ανάμεσα στα ιδρύματα. Η σταδιακή εισαγωγή των πληρωμών με βάση τα αποτελέσματα θα είναι μία επανάσταση στη λειτουργία της διοίκησης. Το κράτος αγοράζει υπηρεσίες για τους πολίτες του από μία ιδιόρρυθμη δημόσια εσωτερική «αγορά» στην οποία συμμετέχουν ιδρύματα δημόσιας ιδιοκτησίας, μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά, επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και ιδιώτες. Στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.

Είναι θετική η εικόνα το ΠΑΣΟΚ να μπαίνει κι εκείνο σε πλειοδοσία προεκλογικών παροχών;

Εμείς δεν κάνουμε πλειοδοσία προεκλογικών παροχών. Έχουμε διατυπώσει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο με περιορισμένες αιχμές σε αριθμοποιημένες παροχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΝΔ δεν έχει παρουσιάσει πρόγραμμα και συνεχίζει την κακή παράδοση των αποσπασματικών εξαγγελιών που οδήγησαν στο παρελθόν στη χαοτική διαμόρφωση των πόρων της ακίνητης περιουσίας και μας υποχρεώνει σήμερα να συζητάμε για την ενοποίησή τους. Στις συντάξεις δεν προτάσσουμε δημαγωγικές παροχές άνευ αντικρίσματος αλλά τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού, ενός νέου επενδυτικού κεφαλαίου το οποίο με τις εγγυημένες αποδόσεις του θα στηρίξει το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καμπή του.

Σας ανησυχεί το γεγονός ότι μετά τις πυρκαγιές οι πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στρέφονται στα μικρότερα κόμματα ή στο λευκό, το άκυρο και την αποχή;

Όχι. Θέλουμε να εσωτερικεύσουμε την ψυχολογία της έντονης κριτικής και της απόρριψης του πολιτικού συστήματος και να την μετουσιώσουμε σε μια δημιουργική δύναμη αυτομετασχηματισμού του ΠΑΣΟΚ, ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, αλλαγής του πολιτικού σκηνικού, και υιοθέτησης ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης. Ωστόσο οι πολίτες που εκφράζονται με ψήφο διαμαρτυρίας βρίσκονται μπροστά σε μία κρίσιμη επιλογή: ποιος θα κάνει τη δουλειά τη Δευτέρα, ποιος θα πιάσει το τιμόνι; Οι εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας είναι δύο: Νέα Δημοκρατία ή ένα ΠΑΣΟΚ ανοιχτό στην προγραμματική συνεργασία με κάθε δημιουργική δύναμη του ευρύτερου αριστερού προοδευτικού χώρου;

Πείτε μου ένα βασικό λόγο γιατί να επιλέξει ο πολίτης Παπανδρέου και όχι Καραμανλή;

Πέστε μου ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να φανταστεί ότι ο σημερινός αποδυναμωμένος Καραμανλής, αυτός που απέτυχε να διαχειριστεί όλες τις κρίσεις και τους κινδύνους, αυτός που απέτυχε να αρχίσει και να τελειώσει μία οποιαδήποτε δουλειά, θα μπορέσει να κάνει ό,τι δεν έκανε όταν είχε 165 έδρες, πολιτική υπεροχή και την ψευδεπίγραφη φρεσκάδα της πρώτης τετραετίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου εκφράζει ένα πολιτικό και κοινωνικό μπλοκ που είναι καλύτερα τοποθετημένο για να υλοποιήσει με κοινωνική συνοχή τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, διοίκηση και κοινωνία.

Γιατί ο ψηφοφόρος της Β' Αθήνας να σταυρώσει τον Μίμη Ανδρουλάκη;

Γιατί έχει μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ριζική επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ, την ιδεολογική προγραμματική και οργανωτική ανασυγκρότηση του χώρου της δημοκρατικής αριστεράς και κεντροαριστεράς, εκφράζει την ανάγκη μεταβολής του τρόπου διακυβέρνησης και δείχνει ρεαλιστικούς δρόμους για την υπέρβαση των κοινωνικών και οικολογικών χασμάτων στη μεγάλη περιφέρεια της Β' Αθήνας που τα έχει «όλα».