

Συνέντευξη στο Θάνο Δημάδη για την εφημερίδα «CityPress»

Το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία τρία χρόνια ώστε να είναι ένα κόμμα διαφορετικό από αυτό που καταψήφισαν οι πολίτες το 2004;

Μισοαστεία, μισοσοβαρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εγώ, μ' ό,τι κουβαλώ σε αγώνες και ιδέες, εκφράζω το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μία ένδειξη ότι είναι ένας ζωντανός κοινωνικός και πολιτικός χώρος ανοιχτός σε αλλαγές; Ξέρετε κανένα άλλο κόμμα που ν' άντεχε τα θέματα που βάζω στην ημερήσια διάταξη; Στο γενετικό υλικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ο ιδρυτικός κωδικός «αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή». Για να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να αλλάζουμε οι ίδιοι. Συνεπώς το DNA του ΠΑΣΟΚ είναι ασυμβίβαστο με το status quo, τη στασιμότητα, τη συντήρηση και τις αλαζονικές και καθεστωτικές συμπεριφορές. Κάτω από μία παλιά κρούστα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία έντονη κινητικότητα νέων ιδεών και νέων προσώπων. Υπάρχουν βαθύτερες διεργασίες που δεν έχουν έρθει ακόμη στην επιφάνεια. Δεσμευόμαστε όλοι, από τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, τους βουλευτές που θα εκλέξει ο λαός, τα μέλη και τους φίλους του κινήματος ότι το ΠΑΣΟΚ που θα έρθει στην κυβέρνηση στις 17 του μηνός θα είναι καλύτερο από το ΠΑΣΟΚ που έχασε το Μάρτη του 2004.

Ομόλογα και πυρκαγιές δεν είναι αρκετά για να θεωρηθεί "αδιανόητη"- όπως είχε πει ο κ. Κουλούρης- μία ενδεχόμενη ήττα για το ΠΑΣΟΚ;

Θα ήταν αλαζονικό να θεωρήσει κανείς ότι έχει το λαό στην τσέπη. Η δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση της ΝΔ δεν μεταφράζεται αυτόματα και αντανakλαστικά σε ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά τις πυρκαγιές, μια ψυχολογία σκεπτικισμού, ακόμη και απόρριψης του πολιτικού συστήματος την οποία εμείς δεν τη φοβόμαστε. Την εσωτερικεύουμε και θέλουμε να την μετουσιώσουμε και τώρα και αύριο σε μία δημιουργική δύναμη αυτοανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, μεταβολής του πολιτικού σκηνηικού και ριζικής αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης. Είναι εύλογα τα αισθήματα δυσαρέσκειας αλλά τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να κάνει τη «δουλειά», κάποιος πρέπει να πιάσει το τιμόνι. Ποιος θα είναι αυτός; Δύο εναλλακτικές προτάσεις εξουσίας υπάρχουν σήμερα, της ΝΔ και ενός ΠΑΣΟΚ ανοιχτού στη συνεργασία μ' ό,τι θετικό και δημιουργικό υπάρχει στον ευρύτερο προοδευτικό και αριστερό χώρο.

Πιστεύετε ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής αλλά και το δίλημμα "αυτοδυναμία ή νέες εκλογές" που έθεσε ο πρωθυπουργός καταδεικνύουν ηττοπάθεια της Ν.Δ. για το εκλογικό αποτέλεσμα;

Δίνεται μία μάχη κάθε ώρα, κάθε λεπτό μέχρι την ώρα της κάλπης, δίνεται μία μάχη συσπείρωσης στους δύο αντίθετους πόλους, της δεξιάς και της δημοκρατικής αριστεράς και ευρύτερης κεντροαριστεράς. Η ταχύτητα και η έκταση της συσπείρωσης στους δύο πόλους θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η επιδίωξη του Καραμανλή με το εκβιαστικό δίλημμα «αυτοδυναμία ή νέες εκλογές».

Δεν θεωρείτε ρεαλιστικό το δίλημμα "αυτοδυναμία ή νέες εκλογές"; Το ΠΑΣΟΚ αν κερδίσει χωρίς αυτοδυναμία τι διαφορετικό μπορεί να κάνει από το να μας οδηγήσει σε νέες εκλογές αφού ΣΥΝ και ΚΚΕ σας γυρίζουν την πλάτη;

Οι νέες εκλογές μπορεί να είναι το έσχατο καταφύγιο αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. Εμείς έχουμε αποφασίσει πως είτε έχουμε αυτοδύναμη κοινοβουλευτική

πλειοψηφία, την οποία επιδιώκουμε, είτε όχι θα σχηματίσουμε κυβέρνηση ευρείας βάσης όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική του ευρύτερου φάσματος του προοδευτικού χώρου. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να βασιστεί σε μία ολοκληρωμένη προγραμματική σύγκλιση ή μερική συνεργασία για δύο, τρία κορυφαία ζητήματα. Το πρόβλημα είναι εάν ο Συνασπισμός για παράδειγμα έχει τα κότσια να αναλάβει ευθύνες και να συμβάλει στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων όπως το εκπαιδευτικό και το περιβάλλον. Ο Λεωνίδας ο Κύρκος έθεσε ειδικά το Συνασπισμό ενώπιον των ευθυνών του για να μην υπάρξει άλλη μία «χαμένη ευκαιρία» για την Αριστερά. Εμείς τους ρωτούμε φιλικά και συντροφικά: αυτοδυναμία δεν θέλετε, συνεργασία δεν θέλετε, μεταξύ σας καν δε μιλιέστε, επιτέλους τι στο καλό θέλετε; Να είστε απλώς μία δύναμη διαμαρτυρίας; Μα αυτό είναι ασύμβατο με την ιστορία και την κουλτούρα της ανανεωτικής αριστεράς.

Πρόερχεστε από την μαχόμενη αριστερά. Θεωρείτε δικαιολογημένη τη στάση του ΣΥΝ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ αποκλείοντας κάθε είδους συνεργασίας; Θεωρείτε ότι ο ΣΥΝ διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ;

Η ρεαλιστική και ειλικρινής μας πρόταση συνεργασίας προς το ΣΥΝ θα τον βάλει σε μία δημιουργική δοκιμασία και πιστεύω σε θετικές ανακατατάξεις. Δυστυχώς στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν ορισμένες τάσεις που αναπαράγουν μία συμπαθή και νοσταλγική αλλά παντελώς ξεπερασμένη κουλτούρα της πιο σεκταριστικής και δογματικής αριστεράς. Όσο δίνουν τον τόνο ακυρώνουν τους ιδρυτικούς λόγους ύπαρξης του Συνασπισμού και θολώνουν οποιαδήποτε διάκρισή του με το ΚΚΕ, το οποίο τουλάχιστον έχει μία συγκροτημένη ταυτότητα.

Ο κ. Καραμανλής σας κατηγορεί για εύκολες παροχές που αν υλοποιηθούν θα ανατινάξουν τα θεμέλια της οικονομίας μας. Μήπως τελικά κι εσείς μπήκατε στο παιχνίδι των ανέξοδων προεκλογικών υποσχέσεων;

Δεν υπάρχουν από μας αποσπασματικές παροχές έξω από το ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε πριν έξι μήνες. Αντίθετα περιγράφουμε την πηγή των πόρων και ταυτόχρονα εισάγουμε μία θεμελιώδη καινοτομία στον τρόπο διακυβέρνησης και διαχείρισης και στη λειτουργία του Ελληνικού κράτους. Συνδέουμε τις χρηματοδοτήσεις με τα τελικά αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών για τον πολίτη. Θέλουμε να αυξήσουμε την απόδοση της δημόσιας δαπάνης ώστε τα λεφτά των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ασφαλιστικό αντί να κάνουμε δημαγωγικές εξαγγελίες δημιουργούμε ένα νέο αποθεματικό, ένα νέο «κουμπαρά», το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών, ένα επενδυτικό «κεφάλαιο» το οποίο θα είναι κλειδωμένο τουλάχιστον για μία δεκαετία και με τις αποδόσεις του θα στηρίξει το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καμπή του. Στο «κεφάλαιο» αυτό θα μπουν τα έσοδα των μετοχοποιήσεων, της εντατικής και έξυπνης εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, τα έσοδα από τις οποιασδήποτε μορφής αδειοδοτήσεις όπως της κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης κλπ., και ενδεχόμενες πράσινες φορολογίες για τις εκπομπές του άνθρακα εφόσον αποφασίσει σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λέτε ότι στο ασφαλιστικό δε θα αυξησετε τα όρια ηλικίας, και ειδικότερα για τις γυναίκες. Αυτό είναι στο χέρι της κυβέρνησης ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

Μην τα μπερδεύουμε. Η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα όρια ηλικίας της κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων και της ΔΕΗ, από ό,τι θυμάμαι, επιχειρεί να στηρίξει νομικά, με αβάσιμα επιχειρήματα, ότι η σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων είναι ετεροχρονισμένη αμοιβή από τον ίδιο εργοδότη ή σύνταξη επαγγελματικού χαρακτήρα και συνεπώς επιβάλλεται ισοτιμία ανδρών – γυναικών. Ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση που θα χάσουμε τη δίκη έχουμε πλάνο Β΄ για να μην ανατρέψουμε τον προγραμματισμό της ζωής των γυναικών και να αθετήσουμε σαν ελληνική κοινωνία και πολιτεία τις ανειλημμένες υποχρεώσεις μας προς τις γυναίκες. Προσωπικά έχω επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο πιστεύω ότι θα ωριμάσει κάποτε στην ελληνική κοινωνία ώστε οι γυναίκες να επιλέγουν ελεύθερα αν θέλουν τα ισχυρά προνόμια την εποχή που γίνονται μητέρες ή στην κατάληξη του εργάσιμου βίου τους.

Σε περίπτωση ήττας υπάρχουν κάποιοι που θα αμφισβητήσουν τον Γιώργο Παπανδρέου; Ή για να το θέσω αλλιώς υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ενότητα στην παράταξη;

Με τον αέρα της νίκης επανιδρύουμε το ΠΑΣΟΚ, ανασυγκροτούμε ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά τον χώρο της δημοκρατικής αριστεράς και κεντροαριστεράς και μεταβάλλουμε ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Κάθε ηγετικό πρόσωπο θα πρέπει να θυσιάσει κάτι από το ναρκισσισμό του για να υπηρετήσουμε αυτόν το στόχο. Σε κάθε περίπτωση το νέο ΠΑΣΟΚ δεν θα έρθει απλώς σαν μία εναλλακτική λύση στη δεξιά, αλλά και σαν υπέρβαση παθολογιών του πολιτικού συστήματος στις οποίες εμπλέκεται και το ίδιο σε ένα βαθμό χάρη στη μακρόχρονη συμμετοχή του στη διακυβέρνηση.

Ο Μίμης Ανδρουλάκης χωράει σε μία μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

Υπαρξιακά ανήκω στο «Υπουργείο» των ιδεών και των μαζών. Όμως ταυτόχρονα ανήκω σε μία αριστερά των κινήματων και της διακυβέρνησης, σε μία αριστερά των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων και συνεπώς δεν τρέμουν τα πόδια μου για να μπω σε μία κυβέρνηση.

Από τη μάχιμη αριστερά, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθήνας. Τι σχέση έχετε εσείς με ένα κόμμα που κατηγορείται ότι εφάρμοσε στο παρελθόν δεξιές πολιτικές;

*Μ΄ ένα βιβλίο μου το **META** διαγράφηκα από την ιστορική Αριστερά πριν πάρα πολλά χρόνια. Με το **META** επιστρέφω στην πολιτική. Το **META** παρουσίαζε αναλυτικά την ιδέα ενός πρασινοκόκκινου αστερισμού της δημοκρατικής αριστεράς με το άρωμα του 21^{ου} αιώνα. Όπως θα θυμάστε στήριξα κριτικά ως ανένταχτος πολίτης της αριστεράς στις εκλογές τον Ανδρέα, τον Σημίτη και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Γιώργου Παπανδρέου το 2004. Δεν πήδηξα από ένα κόμμα σε ένα άλλο όπως ορισμένοι με κακοήθεια ψιθυρίζουν. Διαγράφηκα και αποχώρησα για τρεις τουλάχιστον τετραετίες από την ενεργό πολιτική. Τις προγραμματικές ιδέες και τις πολιτικές που ανέπτυξα στο **META**, οι οποίες αργότερα εξειδικευτήκαν σε μία σειρά βιβλίων μου, θέλω να υπηρετήσω στα πλαίσια ενός ανοιχτού ανανεωμένου ΠΑΣΟΚ.*