

Συνέντευξη στην Ντόρα Νταϊλιάντα για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Εκλογές εν' μέσω εθνικής καταστροφής από πυρκαγιές. Πόσο συμβάλλουν στην αλλαγή του πολιτικού τοπίου;

Η ψυχολογία του σκεπτικισμού και της απόρριψης του πολιτικού συστήματος που φέρνει η οικολογική καταστροφή της πατρίδας μας δεν με τρομάζει. Αντίθετα πρέπει να την μετουσιώσουμε σε μία δημιουργική δύναμη ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, μεταβολής του πολιτικού σκηνικού, αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης. Συνεπώς πρέπει να υπερβούμε τη μονοθεματικότητα της πυρκαγιάς και να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα μας για τις μεγάλες προγραμματικές προτεραιότητες.

Έχει κριθεί το αποτέλεσμα ή μήπως οι αναποφάσιστοι θα συνεχίσουν να προβληματίζονται ως την τελευταία στιγμή μπροστά στην κάλπη;

Το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσιστων κρατά το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και προβληματίζεται «να το ρίξω, να μην το ρίξω». Χρειάζεται αυτό το ελαφρό σπρώξιμο ελπίδας και εμπιστοσύνης για το «ρίξ' το».

Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, έως και πριν ένα μήνα, έφεραν την ΝΔ. «φαβορί»;

Η προοδευτική κοινή γνώμη πιέζει το ΠΑΣΟΚ να έρθει όχι μόνο ως εναλλακτική λύση στη Δεξιά αλλά και ως υπέρβαση παθογένειας του πολιτικού συστήματος στην οποία εμπλέκεται σε ένα βαθμό και το ίδιο.

Δικαιολογείται αποτυχία του ΠΑΣΟΚ μετά την ανικανότητα που έδειξε η κυβέρνηση στις πυρκαγιές και την εθνική τραγωδία που βιώσαμε;

Θα είναι αλαζονικό να θεωρήσει οποιοσδήποτε ή εμείς ότι έχει το λαό στην τσέπη.

Το ενδεχόμενο πεντακομματικής Βουλής τι σηματοδοτεί;

Μπορεί και τίποτα. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις ωστόσο να εγκαινιάσει την εποχή της συνεργασίας «συγγενών» δυνάμεων.

Πόσο πιθανό θεωρείτε τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης στις 17 Σεπτεμβρίου;

Το πιθανότερο είναι να υπάρξει αυτοδυναμία. Αν εμείς πάρουμε την εντολή ως πρώτο κόμμα είναι βέβαιο ότι θα προτείνουμε το σχηματισμό κυβέρνησης ευρείας προοδευτικής βάσης.

Είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με ΝΔ.; Γιατί;

Η ελληνική εμπειρία είναι αρνητική ενώ η γερμανική αναστέλλει τις διαδικασίες μετασχηματισμού και επίλυσης του γενικού προβλήματος της σοσιαλδημοκρατίας. Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά με τη Δεξιά και όχι να συγκυβερνήσουμε.

Κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ βλέπετε;

Η πρόσκλησή μας προς το Συνασπισμό είναι ανοιχτή, είτε για συμμετοχή στην κυβέρνηση, είτε για πιο περιορισμένη στήριξη και συνεργασία με βάση δύο, τρεις προτεραιότητες όπως το περιβάλλον και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Πώς ερμηνεύετε το πάθος της γεν. γραμματέως του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα κατά του ΣΥΝ;

Είπαμε το «σύνδρομο του σκαντζόχοιρου» εξαναγκάζει το ΚΚΕ να βγάξει τα αγκάθια του προς το ΠΑΣΟΚ και το Συνασπισμό που είναι εγγύτερα στο δικό του εκλογικό ακροατήριο. Στη Δεξιά αναφέρεται ανόρεχτα μόνο για τα μάτια του κόσμου.

Τι σας ενόχλησε περισσότερο από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα;

Η πλήρης ανικανότητα του Καραμανλή και του κυβερνητικού επιτελείου να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση έχει εμφανιστεί. Δεν είναι ο ηγέτης που μέσα στη σύγχυση και τον πανικό είναι σε θέση να πιάσει το τιμόνι, να εμπυχωώσει, να συντονίσει, να πει στον καθένα τι θα κάνει.

Πύργος- Λακωνία- Εύβοια: Πόσο εύκολο είναι να ξαναβρούν τους φυσιολογικούς ρυθμούς τους και πόσο εύκολο να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους;

Όσο και αν σοκάρει η φωτιά εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι μέρος του κύκλου της φυσικής αναγέννησης του μεσογειακού δάσους. Μπορούμε να τα καταφέρουμε να ξαναπρασινίσουμε, να ανασυγκροτήσουμε παραγωγικά και να κάνουμε μία νέα αρχή σε αυτές τις περιοχές με την προϋπόθεση να υλοποιήσουμε μία σειρά «αν»..., «αν»..., «αν».

Αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός τα υπεσχημένα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ προς τους πυρόπληκτους ή αυτός που θα κερδίσει τις εκλογές θα αποδειχθεί ασυνεπής;

Πάλι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αντέξει, φτάνει να μην αλλοιώσουμε άλλες προτεραιότητες όπως τις πρόσθετες δαπάνες στην εκπαίδευση.