

Συνέντευξη του Μίμη Ανδρουλάκη στον Λάμπρο Καλαρρύτη για ΤΟΝ Κόσμο του Επενδυτή

Η κατεύθυνση που έχει χαράξει ο Αλογοσκούφης τι αποτελέσματα θα έχει στην ελληνική οικονομία;

Από την “πολιτική οικονομία” εμείς στην καθημερινή συζήτηση κρατάμε μόνο την “πολιτική”. Το ίδιο στην Γερμανία υπερτονίζουν τον “παράγοντα Μέρκελ” παραγνωρίζοντας την μεταβολή του οικονομικού κύκλου και την ετεροχρονισμένη επίδραση των μεταρρυθμίσεων του Σρέντερ. Σας λέω λοιπόν ότι παρά τον Αλογοσκούφη η “δομική ελαφρότητα” της ελληνικής οικονομίας της επέτρεψε να κρατιέται από τον “αφρό” πάνω από το 3%. Λίγο οι τράπεζες, λίγο ο τουρισμός, λίγο η “Ευρώπη”... και επιπλέει.

Ωστόσο υπάρχει καταιγισμός νόμων για τα οικονομικά.

Θα έλεγα ότι υπάρχει μια “κούφια” πρωτοβουλία. Ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι ελάχιστα μεταφράζονται σ’ένα πρακτικό δημόσιο μάνατζμεντ και τα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία είναι μηδαμινά. Η κυβέρνηση παράγει εφήμερες “ειδήσεις” όχι αποτελέσματα.

Ακόμα και για τις ΔΕΚΟ και τις Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ);

Ναι ο Αλογοσκούφης έχει παγιδευτεί σ’ένα μικρομανατζάρισμα των ΔΕΚΟ και τώρα θα κάνει αχτίφ (!) των διευθυντών τους για την εφαρμογή του νόμου όπως είναι οι συσκέψεις των κομματικών ινστρουχτόρων. Για τις ΣΔΙΤ δεν έχει γίνει τίποτα και δυστυχώς βλέπω παντελώς ανέτοιμη την κυβέρνηση και τη διοίκηση για την κατανομή του ρίσκου και τη σύναψη των “συμβολαίων” σύμπραξης. Το πιθανό φάσμα των “συμπράξεων” δημοσίου, μη κερδοσκοπικού και ιδιωτικού τομέα είναι μεγάλο, πολλά τα ενδεχόμενα επιχειρηματικά “υβρίδια” συνεργασίας και πολύ πιο περίπλοκα τα προβλήματα απ’όσο υποπτεύεται ο Αλογοσκούφης. Μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να καταλήξει αυτή η ιστορία σε μια ανεξέλεγκτη διόγκωση και χρονική μετατόπιση του “κρυφού χρέους” της οικονομίας σε βάρος των επερχόμενων γενεών.

Υπάρχουν πιθανές ειδήσεις το 2006 με πραγματικά αποτελέσματα στην οικονομία;

Η εξέλιξη της ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου και όχι οι συνήθεις εισπρακτικές μετοχοποιήσεις. Ο Αλογοσκούφης υπολογίζει να πάρει 1.650 δις. Τι θα τα κάνει; Δεν φτάνει να λέμε ότι θα πάνε στο δημόσιο χρέος, άσε που δεν πάνε. Όταν αφαιρούμε “δημόσια περιουσία” από τις νέες γενιές πρέπει να την κατευθύνουμε σε ασφαλιστική αποταμίευση – επένδυσή της σ’ένα fund υψηλής εγγυημένης απόδοσης για να χρηματοδοτήσουμε την κρίσιμη ώρα, που θα πάει να σκάσει η βόμβα, το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η πάγια πρότασή μου για τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Επένδυσή τους σε παλαιά και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα με εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος.

Έχεις προτείνει από τον “Κόσμο του Επενδυτή” αναλυτικά και το δεύτερο, το καθαρά προσωπικό ασφαλιστικό βιβλιάριο κεφαλοποιητικού χαρακτήρα συμπληρωματικό της βασικής σύνταξης.

Ναι, πρέπει να επαναλάβουμε το ελληνικό θαύμα της ιδιόκτητης κατοικίας στην κοινωνική ασφάλιση με μια μεγάλη εθνική πρωτοβουλία. Χρειαζόμαστε ένα νέο κύμα ασφαλιστικής αποταμίευσης – επένδυσης που θα ρίξει ζεστό χρήμα στην οικονομία.

Πολλοί είπαν ότι η ομιλία σου στη Βουλή για τις ΔΕΚΟ και οι “δέκα” προτάσεις σου για τον μετασχηματισμό της δομής του προϋπολογισμού διαμορφώνουν μια εναλλακτική “πλατφόρμα” Ανδρουλάκη μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Λέμε τι ξοδεύουμε, ποτέ δεν επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα μετρήσιμα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών για τον πολίτη. Η ανάλυση κόστους- οφέλους απουσιάζει. Το ίδιο τα οικονομικά κίνητρα στις υπηρεσίες για να εξοικονομήσουν πόρους και προσωπικό. Αν στους τρεις εργαζόμενους που μπαίνουν στη σύνταξη προσλαμβάνουμε έναν, τους μισθούς των άλλων δύο τους μοιραζόμαστε. Το κράτος με το υπάρχον προσωπικό αν μας εξασφαλίσει τις ίδιες υπηρεσίες. Ας αφήσουμε λοιπόν τις “πλατφόρμες” και ας χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση σε ποιότητα υπηρεσιών από κάθε ευρώ του φορολογούμενου. Με τα ίδια ή και λιγότερα περισσότερα.

Τα συνδικάτα θα στηρίξουν ανάλογες αλλαγές; Εδώ η κυβέρνηση πάει να καταργήσει τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Ολέθριο λάθος. Η Ευρωπαϊκή πείρα δείχνει ότι με τη συλλογική διαπραγμάτευση σε εθνικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο μπορούμε να επιτύχουμε ριζικές ανασυγκροτήσεις και έξυπνους συνδυασμούς ασφάλειας και ευελιξίας για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού κόστους. Δέστε ειδικά την λεγόμενη “κρυμμένη επανάσταση” στην οργάνωση εργασίας στις γερμανικές επιχειρήσεις με τον ενεργό ρόλο των συνδικάτων.

Το “Ζητούνται Αλχημιστές” στο οποίο ουσιαστικά καταθέτεις μια πρόταση για την ηγεσία και τη διακυβέρνηση έχει γίνει best seller. Το περσινό “Βαμπίρ και Κανίβαλοι” προκάλεσε μεγάλη συζήτηση για τη νέα μορφή του ασφαλιστικού προβλήματος. Αν γράφατε το 2006 ένα νέο βιβλίο τι τίτλο θα του δίνατε;

5 ίσον 1! Οι πέντε ώριμες μεταρρυθμίσεις μιας κυβέρνησης Παπανδρέου είναι μία και μοναδική στη βαθύτερη οικονομική λογική τους. Αν η πολιτική ζωή μου δώσει την ευκαιρία το επόμενο βιβλίο θα είναι οικονομικό με την ευρεία έννοια.

Τι πρέπει να αλλάξει στον πολιτικό λόγο του Παπανδρέου;

Οι κομματικοί μηχανισμοί πάντα έχουν την τάση να σπρώχνουν τους ηγέτες και τα κόμματα σ'ένα στενά φυλετικό λόγο. Ούτε το δικομματικό “πινγκ πονγκ”, ούτε ο φυλετικός λόγος εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ιδεολογική και προγραμματική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται νέα συγκεκριμένη απάντηση στις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας.

Υπάρχει πολιτικό κενό που θα μπορούσε να καλύψει ένας νέος πολιτικός σχηματισμός;

Ναι μπορεί να μπουτιλιάρει αέρα κοπανιστό. Ο δημιουργικός μετασχηματισμός ενός ανοιχτού και αποτελεσματικού ΠΑΣΟΚ αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της κρίσης εμπιστοσύνης που πλήττει τον ισχυρό κατά τα άλλα δικομματισμό.

Έχετε ιδεολογική εγγύτητα με τον Στέφανο Μάνο και τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο;

Όχι μάλιστα με τον Στέφανο είμαστε στα “μαχαίρια”. Είναι κολλημένος σε τοτέμ - σχήματα της δεκαετίας του '80. Το δικό μου Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και η χρήση των εργαλείων της αγοράς και του ανταγωνισμού έχει στόχο να αυξήσει τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τις επιλογές πρωταρχικά για τους οικονομικά αδύνατους. Έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικές “όχθες” του ποταμού. Είμαι βαθύτερα, βιωματικά δεσμευμένος στον κόσμο των φτωχών.

(Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στον «Κόσμο του Επενδυτή» το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2006).